



## Word Vriend van De Kleppe



## Interview met Khalil



## Vakantie doet wonderen

## Nieuwe snoezelruimte en time-out ruimte

Sinds De Kleppe in 2018 het autismevriendelijk logo van Autisme Centraal kreeg, werken we verder om onze gasten met ASS nog beter te kunnen ontvangen. Naast prikkelarme kamers en ruimtes, kleurencodes, pictogrammen, visualisaties, een belevingsaanbod op maat, een 'sociaal script', onze 'auti-box' met hulpmiddelen,... stellen we nu met trots onze gloednieuwe snoezelruimte en time-out ruimte voor!

'Snoezelen' - het woord is een samentrekking van 'snuffelen' en 'doezelen' - is ontspannen en in contact komen, in een kamer die ingericht is om de zintuigen aangenaam te kunnen prikkelen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van voorwerpen, geuren, kleuren, geluiden en beelden.

Een **snoezelruimte** wordt vaak gebruikt om een persoon met autisme tot rust te brengen en te laten ontspannen. Maar snoezelen kan ook perfect voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie, hoogsensitieve personen, gezinnen, kleuters en peuters... In het algemeen heeft snoezelen een positieve invloed

op het welbevinden van mensen en op hun gevoel van eigenwaarde.



Onze **time-out ruimte** biedt een veilige omgeving tijdens crisismomenten. Als iemand van de groep of het gezin, nood heeft aan een ruimte om zich te kunnen afzonderen, om tot rust te komen, dan staat de time-out ter beschikking. Deze ruimte zonder enige vorm van prikkels of aanmoediging is veilig voor henzelf en de anderen.

De inrichting van onze snoezelruimte werd mogelijk dankzij de gewaardeerde steun van de Lions Club Geraardsbergen en Kwarans Zottegem. De time-out ruimte kwam er dankzij de financiële steun van de St. Geraardbergen.

## Interview met Khalil

*Khalil is opgegroeid op het Syrische platteland. Hij volgde een hogere opleiding tot medisch laborant. "Ik leidde een goed leven en toen kwam de oorlog", vertelt Khalil. De moeilijke omstandigheden dwongen Khalil om te vertrekken uit zijn land.*

"Dat was zes jaar geleden. Ik ben toen uit Syrië vertrokken. Ik sloot me aan bij een grote groep mensen die beslisten om op zoek te gaan naar betere leefomstandigheden. We verenigden ons en trokken op pad naar buurland Turkije. We konden er ons gemakkelijk vestigen, maar de omstandigheden in Turkije waren allesbehalve ideaal. Ik kon wel werken, maar ik bleef illegaal, zonder papieren, en wat ik verdiende was te weinig om een leven op te bouwen. Mijn vrouw en ik hebben dan beslist om naar Griekenland te gaan. Zes maanden later konden we naar België reizen", vertelt Khalil.

*Je komt België binnen als vluchteling, en wat gebeurt er dan?*

We verbleven een half jaar in het asielcentrum in Kapellen. In die periode werd onze aanvraag als vluchteling onderzocht. Daarna kregen we onze verblijfsvergunning. We mochten dan even in een opvanghuis in Gooik wonen terwijl we met hulp van het OCMW een woning vonden in Geraardsbergen. Via de artikel 60 tewerkstelling kon ik dan ook beginnen werken op De Kleppe.

Onze immense dank gaat uit naar ...



### Wat doe je juist op De Kleppe?

Ik heb van alles gedaan: alle klusjes, helpen met poetsen... maar mijn hoofdverantwoordelijkheid is de tuin. De Kleppe heeft een mooie grote tuin die we helemaal toegankelijk gemaakt hebben voor mensen met

*"Ik ben mijn leven helemaal opnieuw moeten beginnen."*

*Opnieuw leren spreken, ander werk, opnieuw studeren..."*

een beperking. Er is de moestuin, de weides, de stallen van de dieren... altijd genoeg werk!

### Wat vind je het leukste aan je job?

Ik geniet vooral van werken in de groentetuin. Mijn dorp in Syrië had ook een grote tuin en mijn ouders hadden een boerderij. Op een keer stond ik hier op De Kleppe 's morgens vroeg in de serre de tomatenplantjes water te geven, en die geur bracht me helemaal terug. Ik sloot mijn ogen, ademde de geuren die sloot in, en het was alsof ik terug in mijn dorp stond. Dat gevoel was zo sterk, het was alsof ik er echt was. Ik heb hier trouwens ook onze manier van zaaien geïntroduceerd: de Everbeekse peterselie wordt nu

op dezelfde manier gezaaid als de Syrische, duizenden kilometers verder (lacht).

*Een ander land, een heel andere job, andere taal... Dat zijn heel wat aanpassingen.*

Ja, dat klopt. Ik zeg vaak "door mijn land te moeten verlaten, ben ik mijn leven helemaal opnieuw moeten beginnen". En dat begint met opnieuw leren spreken, een nieuwe taal leren. Vanaf we in Geraardsbergen waren, volg ik Nederlandse les volwassenonderwijs. En het meeste leer je natuurlijk hier, in de omgang met de mensen.

*De vluchtelingenproblematiek is heel actueel, en vluchtelingen worden niet door iedereen in België even warm onthaald. Hoe beleef jij dat?*

Ik kan iedereen verzekeren: niemand kiest er zo maar voor om zijn land te verlaten, zonder een echte reden. En oorlog is jammer genoeg zo'n echte reden. In Syrië had mijn vader voor mij al een eigen huis gekocht, had ik hogere studies gedaan, had ik plannen om als zelfstandige laborant te beginnen: mijn ouders hadden een grote boerderij, een olijfbosgaard van 500 bomen... Dat wil je niet achterlaten. Maar ik heb het toch moeten doen. En nu passen we ons aan en leven verder. We zijn dankbaar voor de kansen die we hier kregen, maar we zijn geen profiteurs. Mijn vrouw en ik werken hier nu allebei,

we betalen zelf onze huur, we betalen belastingen.

*Je tewerkstelling op De Kleppe loopt nu af. Wat brengt de toekomst?*

Ik start volgend schooljaar een ICT-opleiding. En met dat diploma richt ik me dan op een nieuwe job. Van medisch laborant over tuinman naar IT-specialist... ik bouw verder aan mijn nieuwe weg!

*We wensen je alvast heel veel succes! We vonden het super jou te leren kennen.*



De Kleppe biedt niet alleen vakantie en activiteiten aan voor bijzondere doelgroepen, wij doen dat ook samen met kwetsbare medewerkers. Met het project Werk in Zorg. Zorg om Werk schakelen we mensen in met een bijzonder tewerkstellingsstatuut (artikel 60). Met een werkervaring op De Kleppe bereiden ze zich voor op een nieuwe kans in de reguliere arbeidsmarkt.



## Word Vriend Van De Kleppe

Het is onze missie om kwetsbare groepen een kwaliteitsvolle vakantie aan te bieden: mensen met een fysieke of mentale beperking, mensen met autisme, mensen in armoede, mensen met een bijzondere hulpvraag.

Om dit te kunnen verwezenlijken, hebben we vrienden nodig. Het fonds 'Vrienden van De Kleppe' wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Via je belastingaangifte recupereer je dan 45%: zo kost een gift van 40 euro je slechts 22 euro. Bij een maandelijke gift krijg je een fiscaal attest voor het totale bedrag per jaar.

### 1. Kies welk specifiek aspect van onze werking je graag wil steunen

- Schenk 25 euro - 1 dag voedsel en zorg voor onze therapie-dieren
- Schenk 40 euro - 4 m² rolstoeltoegankelijke belevingstuin en moestuin
- Schenk 130 euro - 1 dag begeleiding van onze kwetsbare medewerkers en vrijwilligers
- Schenk 240 euro - 1 weekendje vakantie voor een gezin in armoede
- Schenk 500 euro - 1 week vakantie-ondersteuning voor een groep mensen met autisme of met een beperking
- Een vrije gift kan natuurlijk ook

### 2. Maak je gift over

- Online via [www.dekleppe.be](http://www.dekleppe.be). De pagina Word Vriend van De Kleppe stuurt je rechtstreeks door naar het formulier op de website van de Koning Boudewijnstichting.
- Via overschrijving op het rekeningnummer BE 10 0000 0000 0404 met mededeling 018/1460/00063
- Via maandelijke doorlopende opdracht op het rekeningnummer BE 10 0000 0000 0404 met mededeling 018/1460/00063

Meer informatie op [www.dekleppe.be](http://www.dekleppe.be)



**Contactgegevens**  
De Kleppe  
Everbeekplaats 4  
9660 EVERBEEK (Brakel)  
055 42 37 53  
[www.dekleppe.be](http://www.dekleppe.be)  
BE12 0682 5002 4092  
De Kleppe is een deeltewerking van vzw De Overmoed.  
Verantwoordelijke uitgever: Johnny De Mot, Cellerbroestraat 16,  
1000 Brussel  
De Kleppelaar wordt verstuurd naar onze schenkers (2x per jaar), vrijwilligers en medewerkers (4x per jaar).



## Uitbreiding De Kleppe:

tot 8 extra personen

Dankzij Lions Oudenaarde konden we dit jaar de capaciteit van onze vakantiehuizen uitbreiden.

De Grote Kleppe telt nu 4 extra plaatsen, en de Kleine Kleppe en de Mini-Kleppe elk 2 extra plaatsen. Onze tarieven blijven hetzelfde. Door deze uitbreiding drukken we dus de prijs voor kwetsbare groepen. Voor hetzelfde budget breng je tot 8 extra personen mee naar je vakantie op De Kleppe.

**Geïnteresseerd in een vakantie op De Kleppe?**

In onze vakantiehuizen verwelkomen we groepen en gezinnen van 4 tot 57 personen.

Raadpleeg online onze beschikbaarheid en reserveer je verblijf: [www.dekleppe.be](http://www.dekleppe.be)



## Vakantie doet wonderen

